



## Les Madiots,

### Nieuwsbrief 8, 26 juni 2007 *Extra Editie*

#### Voorwoord :

Beste mensen,

Hierbij zend ik jullie een extra editie van de nieuwsbrief.

Deze gaat voor de helft over ons terrein La Barrière en het vakantiehuis La Grange in Les Madiots, te Durmignat in Frankrijk, waar we komend weekend weer naar toe vertrekken.

De directe aanleiding er voor is echter gelegen in de volgende twee oorzaken:

De eerste oorzaak is, dat ik van meerder mensen een reactie ontving op de inhoud van nieuwsbrief 7, maar tegelijkertijd ook meerder reacties ontving, dat de nieuwsbrief niet bij het mailtje was bijgevoegd ! Hoe dat kan is mij een raadsel, maar ik zal me het hoofd er niet over breken.

Ik stuur daarom gewoon met deze brief nr. 8 dus ook (nogmaals ?) nr. 7 mee.

De tweede oorzaak is van een geheel andere orde en heeft niets met Frankrijk te maken, maar met mijn afscheid als bestuurder van het speciaal Onderwijs.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

Arthur Brink en Ina Mol.

#### Het Naambord.



Bij mijn afscheid in maart van dit jaar, ontving ik van de Bestuurscommissie Speciaal Onderwijs en de directies van de beide scholen, de Piramide en de Eenhoorn/ Stormvogel naast fraaie kunstwerken ook een naambord.

#### De Montage.

Dat mocht ik afgelopen week met de vaardige hulp van de leerlingen van de Eenhoorn/Stormvogel, (die mij de schroefmachine en de schroefjes aangaven), op de gevel van deze school monteren, zodat het schoolplein voortaan Brink heet.



Dat kon natuurlijk niet eerder

geschieden, dan nadat de directeur van de school, de heer Henk Polman Tuin aan de leerlingen had uitgelegd wat er nu de bedoeling van was, dat ze allemaal naar buiten moesten komen.

Hij vertelde, dat die meneer heel lang in het bestuur had gezeten, dat die meneer BRINK heet en dat zoals ze wel wisten van het Monopoly-spel met "BRINK, ONS DORP", een plein ook BRINK kan heten en ze het daarom leuk vonden om nu ook dit schoolplein BRINK te laten heten en daarom werd gevraagd het naambord te monteren, maar dat daarbij natuurlijk wel enige hulp gewenst was. Zoals u kunt zien is dat allemaal gelukt.

Na het zingen van een lang zal ze leven, gedirigeerd door Henk Polman Tuin met bijbehorend hiep hiep hoera werd de bijeenkomst besloten.

#### Henk Polman Tuin als dirigent.



Voor wie het niet (meer) weet,



deze nieuwe school voor de Stormvogel bestaat uit 2 oude (maar in pandig volledig nieuw ingebouwde) scholen met daartussen een nieuw bouwdeel.

### Trots...

Vorige week sprak ik -over geheel iets anders- een functionaris van het UWV/GAK uit Alkmaar.

Deze voegde mij ongevraagd toe, dat we met de huisvesting van het Speciaal Onderwijs in West Friesland nu al een grote vooruitgang hadden geboekt met deze nieuwe huisvesting voor de Stormvogel en de al eerder gerealiseerde nieuwe huisvesting van de Praktijkschool West Friesland. Natuurlijk ben je op zo'n moment best wel trots !

Hij wenste me toe dat dit ook snel gevolgd kon worden door nieuwe huisvesting in de gemeente Hoorn, (die zich hiermee duidelijk op de kaart zet en als voorbeeld in den lande wordt aangehaald), voor de overige soorten van Speciaal onderwijs in Hoorn, gezien het regionale karakter daar van, waarbij ook de schooltypen uit Cluster 4 werden aangehaald.

Uiteraard kan ik me hier volledig in vinden. Maar al te graag zal ik me -zoals bekend- desgewenst ook dan weer inzetten voor de realisatie van een onderwijs-centrum waarin de Piramide en de Eenhoorn kunnen worden ondergebracht, eventueel samen met vestigingen van dependances van andere soorten speciaal onderwijs uit Noord Holland, die in Westfriesland een dependance willen hebben.

Tot zover de berichtgeving over het schoolplein van deze

prachtige school. Nu weer verder over Les Madiots.

### Onverwacht bezoek.

Onverwacht bezoek is altijd leuk. Zo gebeurde het toen we in April in Les Madiots waren, dat Jeroen 's zondagsmorgens belde, met de vraag of we koffie hadden. Ik dacht even, dat hij vergeten was dat we naar Frankrijk waren.

Toen ik zei, dat ik wel koffie had, antwoordde hij, dat ze dan even langs kwamen.

Ik hoorde een toeter van een auto, zowel door de telefoon als op het terrein. Daar kwamen ze toch zo maar onverwacht het terrein op rijden! Leuk hoor !

Het bleek, dat ze zaterdag 's avonds op de bank hadden gezeten en op de vraag van Jeroen wat zullen we doen het antwoord "k weet niet" had gevolgd waarop Jeroen stelde dat ze (omdat ze maandag vrij hadden) ook even naar Frankrijk konden rijden, hetgeen Yolanda leuk vond en aldus geschiedde.

's Morgens om 6 uur waren ze er al. Ze hadden de auto voor La Grange geparkeerd, de stoelen in de slaapstand gezet en een uurtje of wat geslapen en gerust voor dat ze ons belden.

Ze hebben nog een boomstronk van de klimop uitgegraven, die zo goed vast zat, dat het gewone touw brak toen ik die met de tractor probeerde uit de grond te trekken. De tweede poging met een oud klimtouw lukte beter.



**Het nieuwe dak zit er nog niet op...(3)**

Zoals gezegd (nieuwsbrief 7) hopen we dat in de komende weken het dak van La Grange wordt vervangen. Het laatste nieuws is -als de afspraken worden opgevolgd- dat in de laatste week van onze vakantie er 4 Poolse bouwvakkers naar Les Madiots in Durmignat komen om dat en zo mogelijk ook nog andere werkzaamheden te verrichten. We moeten de komende week nog wel even een accommodatie regelen voor hun verblijf, maar dat zal wel lukken.

### Verwacht bezoek...

Volgens afspraak komen deze vakantie Willem Viset en Margriet Kronemeijer ook 3 weken naar ons toe.

Samen zullen ze een weekje in de buurt gaan rondrijden.

Margriet gaat nog een weekje naar vrienden die in de buurt wonen. In die week zal Willem ons helpen

De rest van de tijd zullen ze ons samen helpen.

### Het terrein op Google Earth.

Als u wilt weten waar ons terrein precies ligt, kunt u dat tegenwoordig zien op Google Earth. (latitude=46.20972, longitude=2.9089)

Ook via [www.Camping-Frankrijk.nl](http://www.Camping-Frankrijk.nl) kunt u ons vinden.

Als u eerst kiest voor Auvergne, daarna voor Puy de Dôme en vervolgens op de alfabet staande plaats op de plaats Durmignat klikt, kiest u voor Camping La Barrière.

Als u daar op "Kaart omgeving" klikt en kiest voor "Beide" (dus kaart en satelliet tegelijk) kunt u (ook via Google Earth) als u inzoomt niet alleen de plek, maar zelfs ook de contouren van het terrein zien.