



Les Madiots

Nieuwsbrief 18, juli 2010

Voorwoord.

Beste mensen,

Het is weliswaar vakantietijd voor velen van ons, dus misschien niet het juiste moment voor de verzending van een nieuwsbrief, maar ik kan het even niet laten, puur uit blijdschap over onze laatste trip van drie weken.

Wij wensen u veel lees-plezier.

Arthur Brink en Ina Mol.

Een paarden-latrine.

Wij kwamen zaterdagavond aan en tot mijn grote schrik, was het recreatieterreintje voor de caravan volledig geruïneerd doordat het in een natte periode was vertrapt door de paarden van onze buurman en als dank voor het aangenaam verpozen was verworpen tot één grote paardenmesthoop !

En dan te weten, dat de volgende dag Chantelle zou aankomen om haar vakantie in de caravan door te brengen.

We bespraken de mogelijkheid om eventueel de caravan met de tractor op te pakken en aan de andere kant van het toiletgebouwtje te plaatsen op een schoon stuk terrein. Ik heb er slecht van geslapen die nacht.

Ik had notabene nadrukkelijk tegen de boer gezegd, dat -vanwege de dazen en vliegende paarden alleen op het tweede plateau en de omringende weiden mochten staan, maar niet op het eerste plateau, waar het Mobil Home en de caravan staan.

De volgende ochtend ben ik direct naar de boer gegaan en heb mijn beklag gedaan en hem gevaagd de troep op te komen ruimen.

In een uurtje of twee heb ik tien tractorbakken vol met paardenstront afgevoerd, die door de boer met een riek werden vol geschept.

Toen was het volgens hem weer "propre".

Het ergste van de oneffenheden in het terrein hebben we achteruitrijdend met de tractor met de bak te laag over de grond slepend zo goed mogelijk recht getrokken, maar dat zal als de grond echt zacht is van overvloedige regen nog een aantal keren moeten gebeuren.

De rest van de dag zijn Ina en ik nog bezig geweest om er nog het beste van te maken.

Gelukkig vatte Chantelle het sportief op en hebben we er geen problemen over gekregen.

Een heerlijke vakantie.

We hebben schitterend weer gehad. Het was zo heet, dat buiten werken tussen 11 en 5 uur echt niet mogelijk was. Dus hebben we genoten van het weer en gewerkt in La Grange om vervolgens met een fles rosé in het zwembadje te belanden tot dat het tijd was om de barbecue aan te steken en onder het genot van meer wijn tot laat buiten te blijven.

Colofon:

Nieuwsbrief 18, jaargang 5, juli 2010.

Deze nieuwsbrief wordt gezonden aan familie, vrienden, kennissen, bekenden en andere geïnteresseerden. Mocht u op de ontvangst van de toekomstige nieuwsbrieven van La Barrière geen prijs stellen, laat het me dan even weten, zodat ik uw gegevens van de verzendlijst kan verwijderen.

Nieuwsbrief gemist ?

U kunt de nieuwsbrieven downloaden van onze website: <http://www.labARRIERE.nl/nieuwsbrief.html>

of een papieren exemplaar opvragen.

La Barrière en La Grange zijn privé-bezit van de fam. A. Brink te Wognum. Het beheer en de exploitatie wordt uitgevoerd onder de naam Abri Wognum.



Onze adresgegevens zijn:
Abri Wognum,
Postbus 55,
1687 ZH Wognum,

E-mailadres: info@abriwognum.nl
website: www.vrijnfrankrijk.nl

Tel. 0229 57 18 52,
Mobiel 0650 97 80 45,
ING(v/hPost-)Bank 2874568 t.n.v. Abri Wognum.

Chantelle heeft geholpen het plafond in de keuken af te maken.

Ook hadden we enkele sociale verplichtingen te voldoen. Ook dat ging veelal gepaard met een drankje en een hapje. Erg hè ?

We waren naar het afscheidsfeestje van onze vrienden Ger en Eef. Zij hebben hun spul verkocht en zijn geëmigreerd naar Duitsland. We zullen ze missen en hopen ze daar ooit te kunnen bezoeken.

Chantelle heeft ook enkele dagtrips gemaakt en wij hebben met onze vrienden Dick en Marja naar het voetbal gekeken.

Een tweede plaats voor Oranje vind ik een mooie prestatie, alhoewel het wereldkampioenschap wel erg dichtbij was. Tja, zouden ze nou verloren hebben omdat ze de scheidsrechter niet mee hadden of omdat ze gewoon niet goed genoeg gespeeld hebben om te winnen? De geleerden zullen het wel weten. Ik waag me niet aan een conclusie...

GRATIS vakantie ?

Kijk voor meer informatie op www.labARRIERE.nl of bel ons op 02 29 57 18 52 of 06 50 97 80 45.

De tweede week kwam onze oudste zoon Jeroen met de kleindochters Sterre en Lente op dinsdagsavond aan.

De kids hebben genoten van het mooie weer en het zwembadje. Jeroen is een aantal malen met hen naar de zwembadje in Lapeyrouse (op 5 km. afstand) geweest.

Hij is met Sterre de Sioule afgegaan per kano.



Ook heeft hij met haar de acrobatische route door de boomtoppen afgelegd in Montoz'arbres in Echassières.



Ina en ik zijn toen met Lente naar de speeltuin geweest van Hotel Croix de Bois en naar onze vrienden Dick en Marja, waar Lente in het grote 6 mtr. bad heeft laten zien, hoe goed ze al kon zwemmen !



Jeroen is een prima fikkie-stoker. Elke avond stookte hij grote hoeveelheden hout op, hetgeen wij oogsten bij het opruimen van La Grange en het schuurtje en per trog aanvoerden.

In deze tweede week vertrok Chantelle op donderdag weer huiswaarts.

De trap.

Het maken van een trap is een ingewikkeld klus, als je dat nog nooit gedaan hebt. Het uitvrezes van de openingen waar de treden in moeten komen met de bovenfrees is een apart en niet ongevaarlijk klusje. Daarom zijn we heel blij, dat Dick ons daarbij wilde helpen. We waren om 09.00 uur begonnen en aan het eind van de middag zaten de treden er aan 1 kant in.

Dat kwam ook omdat het bordes voor de trap 1 balk moest worden opgeschoven om een prettig lopende 'luie' trap te krijgen. Dus een deel van de vloer en balken verwijderen en vervolgens weer aanbrengen.

Die middag kwamen Jan en Grada Hoek bij ons langs. Ze zijn twee nachten met hun caravan bij ons blijven staan. Erg gezellig !

Lekker barbecuen en fikkie stoken. Ondanks dat er behalve de nodige wijn ook een fles Courvoisier door ging, waren Jan en ik de volgende dag prima in staat om de trap af te maken en te monteren in de salon.



Ina heeft hem al één keer grof geschuurd. Een plaatje !
Natuurlijk moet er nog wel een leuning langs, maar dat komt gelijk met de balustrade langs de bovenverdieping.

Een auto importeren.

Inmiddels heb ik 2x een auto geïmporteerd in Frankrijk.

Daar komt best nog wat bij kijken, want de bureaucratie in Frankrijk is bepaald niet misselijk. De eerste keer was dan ook geen makkie.

Omdat ik precies had opgeschreven hoe het moest, ging het de tweede keer van een leien dakje, (behoudens natuurlijk de legalisering van de LPG-installatie in de auto. Dat is een al een jaar lopend proces.)

Nu ging ook vriend Dick een auto invoeren die hij uit Holland had meegenomen.

Hij had zich van tevoren echter door meerdere ervaringsdeskundigen laten informeren, hetgeen ook verschillende informatie opleverde.

Bovendien had hij de Rijksdienst Wegverkeer in Nederland nog geraadpleegd. Daar leerde hij dat de (Europese) wetgeving per 01.01.2009 was vereenvoudigd en een bepaalde verklaring niet meer nodig was, dus ging Dick daar ook van uit,

Omdat Dick met de camper naar Frankrijk was gekomen en dat lastig parkeren is in de kleine franse stadjes, had hij gevraagd of ik hem wilde rijden. Zo gezegd zo gedaan.

Naar verwachting dus goed voorbereid, zijn we een dagje wezen touren langs de diverse instanties, maar helaas e.e.a. is nog niet verwerkt in de bureaucratie van Frankrijk, dus kreeg hij toch 0 op het request.

Dan toch maar weer op de oude manier proberen....

De keuken

De ene dienst is de andere waard, dus hebben we met behulp van Dick ook een aanrechtblad gemaakt. Daar kunnen we nu als de financiën het toelaten tegels voor kopen om dat verder af te maken.

Ina en ik hebben de laatste vrijdag nog een begin gemaakt met het leggen van de keukenvloer.

Dat gaat ook erg mooi worden !



De voortgang.

We zijn nu zo lekker opgeschoten, dat ik popel om nog een weekje heen te gaan om wat dingen verder af te maken.

Dat zijn dan bijvoorbeeld de gipswand en plafond in het toilet, de vloer in de keuken, het schuren en beitsen van de balken en het sauzen van het gips in het plafond van de keuken, enz.

Pas in september hebben we samen nog 3 weken vakantie, waarvan we de eerste week bij Philip en Anita (zus van Ina), op vakantie in Toscane in Italië langs gaan en daarna via de Provence naar Les Madiots gaan voor nog pakweg een ruime week.

Uw eigen terrein voor slechts 20.000 euro !!

We brengen u graag nog even in herinnering, dat we 2 kavels te koop hebben met een werkelijk schitterend uitzicht.



De kavels van ca. 1900 m2 eigen grond zijn te koop voor € 20.000,== k.k. per kavel.

Meer grond bijkopen voor een grotere tuin of het houden van dieren is mogelijk voor € 5,00 per m2.

Op de kavels kunt u kamperen met tent of caravan, maar ook uw sta-caravan plaatsen, die u het jaar rond recreatief mag gebruiken.



Voor de kavels is een CDU Certificat d'Urbanisme (woonvergunning) aangevraagd. De burgemeester is er mee akkoord evenals de DDE (zeg maar Rijkswaterstaat).

Het is nu in behandeling bij de prefectuur. Als het CDU wordt verleend kan er ook een bouwvergunning worden aangevraagd en verstrekt voor de bouw van een woning.

Agrarische bouw (stal/schuur) is sowieso toegestaan.