



## Les Madiots

### Nieuwsbrief 19, december 2010

#### Voorwoord

Beste mensen,

Hierbij zend ik jullie de 19e nieuwsbrief van ons mooie terrein La Barrière en de toekomstige gîte La Grange in Les Madiots, te Durmignat in Frankrijk in het bovenste puntje van de Puy de Dôme.

Wij doen verslag van de laatste inspanningen het afgelopen halfjaar in Durmignat, waar best wel weer veel is gebeurd, maar ook van onze heerlijke vakantie In Toscane, Italië.

Natuurlijk mogen ook de beste wensen niet achterwege blijven. En dat het 's winters ook in ons tuintje in het koude Nederland mooi kan zijn, ziet u op de foto die ik bij de Nieuwjaarsgroet heb uitgezocht.

Verder vestigen wij graag nog eens uw aandacht op de mogelijkheid tot aankoop van een kavel eigen grond in het buurtschap Les Madiots te Durmignat, met een werkelijke uniek uitzicht !

Wij wensen u wederom veel leesplezier !

Arthur Brink en Ina Mol.



**Wij wensen u een**

**zeer voorspoedig 2011**

**in goede gezondheid en met een grote dosis geluk !**

**Arthur en Ina**

**Jeroen, Sterre en Lente**

**Maarten en Marga**

## September 2010

Na onze vakantie in Juli moest er weer gewerkt worden tot de volgende trip in September.

Gelukkig konden we qua gezondheid van deze en gene gewoon gaan.

Het was even erg hectisch toen onze kleindochter Lente zo ziek werd, dat er zelfs een moment was, dat ik bang was haar te zullen verliezen.

Wat begon met een muggenbultje in haar lies -althans dat werd in eerste instantie gedacht-, bleek de ziekte van Kawasaki te zijn. Bij Kawasaki is er sprake van ontstekingen in de lymfeklieren en aandoeningen aan de huid, ogen en tong en de ziekte kan blijvende uitstulpingen in de aders veroorzaken in de hersenen en de hartkran-slagader met alle gevolgen van dien.

Een snelle behandeling is van groot belang en daarom is het een geluk dat ze na een paar dagen wat ziekjes te zijn geweest, toen de koorts boven de 39 graden uit steeg, naar de dokter is geweest, doorge-stuurd naar het ziekenhuis in Hoorn en daar meteen moest blijven omdat de kinderarts -god zij dank- direct het vermoeden had van Kawasaki en daar nader onderzoek naar wilde doen en er dan ook snel bij zou zijn als de behandeling moest worden gestart.

Toen ze steeds zieker werd en plotseling per ambulance naar het AMC moest voor een echo van het hart omdat de kinderarts het niet vertrouwdde, stortte mijn wereldje wel even in. Ik was echt even bang dat we haar zouden verliezen.

De cardioloog vond echter geen afwijkingen en weet de ruis die gehoord werd aan de koorts.

Daarop mocht ze weer terug naar Hoorn.

Ze zijn toen met een lage dosering medicatie (immuun-globulinen) begonnen. Elke 20 minuten werd haar bloeddruk gemeten, om te zien of het lichaampje zich niet verzette en dan werd de dosering verder verhoogd tot uiteindelijk de gewenste dosering werd bereikt.

Verder kreeg ze een periode een zeer hoge dosis van 15x de dagelijkse hoeveelheid van de onderhoudsmedicatie voor vol-wassenen met een hartkwaal van een acetylsalicylzuur-preparaat. (Een soort Aspirine).

De medicatie is goed aan-geslagen en ze eigenlijk weer snel beter geworden.

Wel zal ze nog enkele keren naar het AMC terug moeten en langdurig onder controle van de cardioloog moeten blijven.

Maar dat is natuurlijk niet zo erg als het goed blijft gaan.

Zelf moest ik ook even naar het ziekenhuis. (Ik kreeg de vrij zeldzame aandoening, de ziekte van Mondor, een blijkbaar ongevaarlijke trom-bose-gerelateerde ontstekings-aandoening, in drie bloedvaten van de borst tot de lies. Meestal genees je daar vanzelf van in 6-10 weken. Dat is helaas niet gelukt, maar het is wel veel minder geworden. Misschien slijt het nog.

### **BOEK NU UW VOORDELIGE VAKANTIE voor 2009 !**

Op ons prachtige terrein La Barrière kunt u goedkoop op vakantie !

U vindt bij ons geen luxe, geen lawaai, maar wel rust, ruimte en een prachtige natuur.

zie voor onze tarieven:

<http://www.labarriere.nl/tarieven.html>

Gratis op vakantie kan zelfs ook! kijk hiervoor op:

[http://www.labarriere.nl/gratis\\_vakantie.html](http://www.labarriere.nl/gratis_vakantie.html)

## Naar Toscane

Ina kon dit jaar haar najaars-vakantie zo regelen, dat die gelijk viel met de vakantie van Anita en Philip (zus en zwager van Ina).

Zij hadden net als vorig jaar een gigantisch huis in Toscane in Lucignano gehuurd en wij waren uitgenodigd daar een weekje bij hen te komen logeren.

In 2 dagen tijd zijn we daar redelijk relaxed heen gereden. Het was in totaal ruim 1500 kilometer.

We hebben in een prima hotel in Duitsland nabij de Zwitserse grens een nachtje geslapen. Dat is net zo'n beetje halverwege.

De volgende dag weer verder door het prachtige Zwitserland. Wij waren daar nog nooit geweest, dus dat was een mooie ervaring, rijdend door de prachtige bergen, waarop ook nog eeuwige sneeuw lag en de Gothardtunnel.



Het viel natuurlijk op, -we vonden het zelfs wat vreemd- dat in Zwitserland de Euro zijn intrede niet heeft gedaan.

Zo te zien zijn ze daar prima in staat alleen een sterke economie te hebben.

Als je dan aan de andere kant Zwitserland weer uit rijdt is het toch nog best een flink eind naar Lucignano.



Maar het weer was prima, het werd steeds heter –van warm kon je niet meer spreken- en alleen bij Milaan was het heel erg druk met wat langzamer rijdend verkeer.

Aan het eind van de middag kwamen we in Lucignano aan en het bleek al direct dat we die reis bepaald niet voor niets hadden gemaakt !



Nog afgezien van de gezelligheid die we met Philip en Anita altijd hebben, was het een werkelijk schitterend huis met 5 slaapkamers en 3 badkamers en een prachtig privé zwembad. Bij onze slaapkamer was ook nog een huiskamer, zodat we desgewenst de tijd in een eigen appartement konden doorbrengen, maar dat hebben we natuurlijk niet gedaan.



We hebben het erg leuk gehad, alleen maar genoten en een week lang verplicht geluierd !

## Op naar Frankrijk.

Zaterdag 18 september zijn we in 2 dagen tijd naar onze stek in Frankrijk gereden. De weg langs de kust van Italië naar Frankrijk is niet alleen mooi, maar ook verbazingwekkend door de honderden viaducten en tunneltje op de E80, die elkaar aflossen.

We zijn eerst naar Reillanne in de Provence in het zuiden van Frankrijk gereden.

Daar kwamen we 's avonds aan en hebben we geslapen bij Hans Boots.

De volgende morgen hebben we koffie gedronken bij Jan Pasma, dus we waren weer heel even op dat schitterende 'Paradise Naturiste' Le Vallon des Oiseaux. Volgend voorjaar willen we daar weer eens een weekje naar toe.

Toen weer snel verder, want vandaag moesten we nog zo'n 500 km.

We hebben een stukje de kortere leukere route gekozen, vanaf Valence binnendoor naar Saint Etienne, waar we gepicknickt hebben aan de oever van de Rhône.



## Weer thuis in Durmignat.

Laat in de middag kwamen we dan aan in Durmignat. Dat is toch ook weer thuiskomen !

Alhoewel wij van mening zijn, dat La Grange ons toekomstige zomerhuis in Frankrijk is, waren er wezens die daar anders over dachten.

Die hadden zich clandestien een woning in de dakisolatie verschaft.

Dat bleek uit de isolatie die op de vloer lag. Toen ik met 2 aan elkaar geschroefde latten vanaf de verdiepingsvloer in iets donkers in de nok prikte viel dat naar beneden.

Het bleek de clandestiene bewoner te zijn, die zich blijkbaar inmiddels te goed had gedaan aan het door ons achtergelaten gif.



Nu maar hopen dat deze winter niet opnieuw ongevraagd dit soort clandestiene bewoners bezit nemen van La Grange.

### Colofon:

Nieuwsbrief 19, jaargang 6

December 2010.

Deze nieuwsbrief wordt gezonden aan familie, vrienden, kennissen, bekenden en andere geïnteresseerden. Mocht u op de ontvangst van de toekomstige nieuwsbrieven van Les Madiots geen prijs stellen, laat het me dan even weten, zodat ik uw gegevens van de verzendlijst kan verwijderen.

Nieuwsbrief gemist ? U kunt u altijd een kopie-exemplaar downloaden vanaf onze site <http://www.labarriere.nl/nieuwsbrief.html>

La Barrière en La Grange zijn privé-bezit van de fam. A. Brink te Wognum.

Het beheer en de exploitatie wordt uitgevoerd onder de naam Abri Wognum.



Onze adresgegevens zijn:

Abri Wognum,  
Postbus 55,  
1687 ZH Wognum,

E-mailadres: [info@abri.wognum.nl](mailto:info@abri.wognum.nl)  
website: [www.labarriere.nl](http://www.labarriere.nl)

Tel. 0229 5718 52  
Mobiel 0650 97 80 45

Bankrekening: ING Bank 2874568

Natuurlijk hebben we ook de resterende twee weken wel het één en ander gedaan, maar niet zo fanatiek als anders.

Na zo'n weekje luiere is het tempo toch echt lager en zelfs een beetje op Frans niveau aangekomen.

We hebben erg opgeruimd in de salon en al het gereedschap onder de nieuwe trap geplaatst. De meubels eerst zus en dan zo neer gezet, zodat we een beetje het gevoel konden krijgen hoe het ongeveer zal worden, als we er gaan verblijven.



Ook buiten hebben we het nodige gedaan.

In de tweede week zijn we nog naar Montluçon geweest om de gasinstallatie te laten keuren. De installatie is goedgekeurd, zodat het kenteken hierop nu kan worden aangepast, maar dat is er nog niet van gekomen. 2 oktober zijn we weer naar Wognum gereden.

## Oktober 2010

10 oktober ben ik weer naar Frankrijk geweest met Maarten, Marga en vriend Willem.

We hebben gezamenlijk het dak van het schuurtje bij het Mobil Home vernieuwd met een partijtje golfplaten die ik van Dick Le Grand had gekregen. Super !



We hebben een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuwe schuur achter La Grange en daar hebben we alvast de funderingsmuur op het terras voor gebouwd. Sterke Marga sjouwde de pairpangs voor me.

Maarten en Marga hebben de kleine ruïne naast La Grange leeg gehaald voor een toekomstige terrasje in de middagzon. Een hele klus maat met een mooi resultaat !



Willem en ik hebben ook nog de keukenvloer afgemaakt.

We zouden twee weken blijven, maar in de tweede week werd het voor Maarten en Marga 's nachts te koud in de caravan. Het was overdag schitterend weer maar 's nacht vroom het 8 graden. Door de stakingen was het ook maar de vraag of en hoe we terug zouden kunnen komen. Daarom ben ik donderdags in de tweede week op jacht gegaan naar brandstof hetgeen lukte en hebben we vrijdag alles winterklaar gemaakt en afgesloten en zijn we naar huis terug gegaan.

## November 2010

Geheel onverwacht had Jeroen de week van 14 november vrij en wilde hij met mij naar het vakantieverblijf van de familie in Durmignat.

Het werd een heerlijke week en was werkelijk Quality Time ! Buiten was het tussen 10 en 4 uur goed te doen en binnen was het 's avonds dankzij het kacheltje behaaglijk warm, ondanks de kou buiten.

We hebben in het bos gewerkt, het pad naar de Bouble vrijgemaakt en de boom in de Bouble opgeschoond, waar een meter hoge wal tegenaan was ontstaan door alles wat de Bouble met zich meevoert en daar bleef steken.

Jeroen heeft zich ontpopt tot stukadoor en met gips prachtig werk verricht en ook nog de plafondbalken in de keuken gebeitst.



Het begint er al met al dus al een beetje op te lijken ! Ik heb me ten doel gesteld volgend jaar zo op te schieten, dat we er de laatste keer in het najaar in La Grange kunnen verblijven. Hopen maar, dat dat uitkomt !

## Uw eigen terrein voor slechts 20.000 euro !!

We hebben 2 kavels te koop met een werkelijk schitterend uitzicht.

De kavels van ca. 1900 m<sup>2</sup> eigen grond zijn te koop voor slechts € 20.000,== k.k. per kavel. Meer grond bijkopen is mogelijk voor € 5,00 per m<sup>2</sup>.

Op de kavels kunt u kamperen met tent of caravan, maar ook uw sta-caravan plaatsen, die u het jaar rond recreatief mag gebruiken.

Voor de kavels is een CDU Certificat d'Urbanisme (woonvergunning) aangevraagd. Als het CDU wordt verleend kan er ook een bouwvergunning worden verstrekt.

Geïnteresseerd ? Laat het ons weten op: [info@abriwognum.nl](mailto:info@abriwognum.nl)