

Les Madiots

Nieuwsbrief 20, december 2011

Voorwoord

Beste mensen,

Hierbij zend ik jullie op deze eerste kerstdag de 20e nieuwsbrief van ons mooie terrein "La Barrière" en de toekomstige gîte "La Grange" in Les Madiots, te 63700 Durmignat, Frankrijk.

Ons terrein van ca. 16 Ha., gelegen in het bovenste puntje van de Puy de Dôme en aan 3 kanten begrensd door de Allier, is een oase van rust, waar het heerlijk genieten is van die rust en de ruimte met de onmetelijke vergezichten.

Wij doen verslag van de werkzaamheden in het eerste half jaar in "La Grange", ons toekomstige vakantiehuis, waar best wel weer veel aan is gebeurd en waarin we zo langzamerhand kunnen verblijven, zodat ons Mobil Home het hele jaar beschikbaar komt voor de verhuur.

Wegens onverwachte omstandigheden, die tijdgebrek veroorzaakte en onze wens u met deze nieuwsbrief ook een kerstgroet te zenden, doen we het verslag in 2 keer en daarom zend ik u volgende week het vervolg.

Wij wensen u veel leesplezier.

Arthur Brink en Ina Mol.



Wij wensen u

Prettige kerstdagen !

Arthur en Ina

Jeroen, Sterre en Lente

Maarten en Marga

Februari 2011

In februari ben ik met vriend Dick Le Grand een weekje naar Frankrijk geweest. We hebben eerst enkele dagen in zijn huis gewerkt en daarna zijn we naar Les Madiots getogen.

Daar werd ik in eerste instantie niet echt gelukkig van.

Het was duidelijk dat de paarden gedurende de winter weer waren losgebroken en zich hadden vermaakt met het veroorzaken van diverse vernielingen, zoals het stuk trappen van de septic-tank-deksel, het ombuigen van de wasmolen en de electropaaltjes tbv de caravan-aansluitingen, al was het alleen maar door er langs te schurken.

Ook de grasveldjes en voortuin die niet voor hen bestemd waren, werden veranderd in krater-achtige velden door de hoefafdrukken. Met gewichten van 1200 en 1600 kg op 4 poten is dat snel voor elkaar.

Het leverde dus weer ergernis en gesprekken met de boer op. Dick heeft hem e.e.a. toch wel duidelijk kunnen maken, want hij ging inderdaad aan de gang om de paaltjes recht te zetten.

We hebben in La Grange de geraamten voor de 2 kamers op de verdieping gemaakt en daarover heen een vliering gebouwd, omdat je nu eenmaal altijd opbergruimte te kort hebt.

Dat was natuurlijk wel weer iets om blij van te worden. Het moet natuurlijk nog wel allemaal afgetimmerd worden, maar het is toch weer een stapje vooruit !



Maart 2011

In maart ben ik met Jeroen en zijn nieuwe vriendin Ingrid naar Les Madiots geweest.

Het was schitterend weer en Jeroen wilde haar natuurlijk ook de omgeving laten zien, zodat ik mijn tijd verdeeld hebben in werken in La Grange en het bedrijven van tourisme.



April 2011

Nu kon ik gelukkig samen met Ina weer eens naar onze stek. We hebben onkruid verwijderd rondom het Mobil Home en zelfs een bloemenborder aangelegd.



Maar er is natuurlijk ook gewerkt. We hebben op 1/3 deel van de parking naast La Grange beton gestort, zodat daar al geen onkruid meer kan groeien. Waarom 1/3 en niet alles?

Tja, helaas heeft Ina in februari een hernia gekregen, zodat zij geen zwaar werk meer kan doen, dus doen we nu alles in stukjes.

We hebben ook vergunning gevraagd en gekregen om achter La Grange nog een schuur van bijna 20m² te bouwen, zodat daar een werkplaatsje in gerealiseerd kan worden en ook het gereedschap opgeborgen kan worden, zodat er weer woonruimte beschikbaar komt. We maken de voorgevel van het schuurtje wel zo, dat ook de tractor daar later in gestald kan worden. De aanvankelijk voor het terras gemaakte fundering moeten daarvoor deels wijken en vergroot worden. Dat hebben we ook gerealiseerd.



Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, hebben we van de nood een deugd gemaakt en van het bezoek aan de sous-prefect in RIOM voor de aanvraag van een nieuw kentekenbewijs een dagtochtje gemaakt en de ruïne van 'Château Rocher' aan de Sioule nu eens van dichtbij bekeken.



Ja, dat kenteken heeft heel wat voeten jn de aarde gehad, maar nu kon er toch niets meer mis gaan ?

'Les Mines' had de installatie goedgekeurd en opnieuw waren alle bescheiden die nodig zijn voor de aanvraag van een kentekenbewijs overlegd, dus...

Nou ja, het was bijna gelukt. We kregen een briefje dat we ruim 30 euro moesten betalen. Daarna mochten we weer terug naar de wachtkamer tot we door dezelfde juffrouw per luidspreker zouden worden opgeroepen vanuit het kascelletje 1 meter naast het loket, waarheen ze zich dan zou begeven.....

Toen werden we echter naar de balie teruggeroepen en ontvingen we een nieuw briefje, dat we toch maar enkele euro's behoeften te betalen. Nou dat is natuurlijk prima.

Dus weer naar de wachtkamer en ja, we werden opgeroepen, we hebben betaald, maar.....ach, geen kenteken maar een brief als tijdelijk kenteken met de mededeling, dat het kenteken per post zou worden nagezonden, want het was inmiddels 12 uur geworden en dan sluit Frankrijk tot 2 uur en het kenteken kon niet meer worden afgedrukt.....

Nou zouden we enkele dagen later terug naar Nederland, dus dat was hopen dat we het op tijd zouden ontvangen. En., zowaar ! Gelukt ! We zijn met een echt kenteken weer huiswaarts gekeerd !

Mei 2011

In mei werden we gebeld door de jonge boer, die ons land beheerd, (althans dat was/is de afspraak), dat er ingebroken was in de schuur. Ik heb vriend Dick gebeld en die heeft ter plaatse enkel stalen platen over de deuren geschroefd, zodat het weer afgesloten was.

Juni 2011

In juni zijn Ina en ik ook nog samen naar Les Madiots geweest. We hebben de schuurdeur zover hersteld, dat deze weer gewoon open en dicht kon.

Het bleek dat ook het slaapkamer raam was geforceerd om in het Mobil Home te komen.

De decoder van de tv was verdwenen. Ook was geprobeerd de schotel van het Mobil Home te rukken. Omdat deze door en door op een plaatje hout was bevestigd, was dat plaatje binnen dwars door de wand getrokken, waarbij ook de schotel werd vernield.



Uit het schuurtje werd niets gestolen. Daar hebben ze van af gezien. Als we huiswaarts keren, wordt de tractor van een wielklem voorzien, het motorkapje gaat open en een accupool wordt los gekoppeld, zodat hij het enkele maanden later weer doet, als de pool er weer op gaat.

Daarna wordt al het tuinmeubilair op en om de tractor gestapeld uit ruimtegebrek.

Dat bleek nu het voordeel te hebben, dat als je deur open hebt je een dergelijke bende ziet, dat je niet weet waar je aan beginnen moet en zeker niet snel iets van waarde kan weg nemen.

Was het niet zo, dat de tot voor kort als profeet bestempelde Cruijff ons zijn lessen leerde, waarvan "Elk nadeel heb ze voordeel" nu hier wel van toepassing was ? Jazeker !

We zijn naar het agentschap van de verzekering, de gendarmerie en weer terug naar het agentschap geweest om aangifte te doen van één en ander en hebben een aannemer laten komen om de schade te laten vast stellen.

BOEK NU UW VOORDELIGE VAKANTIE voor 2012 !

Op ons prachtige terrein La Barrière kunt u goedkoop op vakantie !

Wij hebben voor u een luxe Mobil Home, voorzien van alle gemakken, zoals de grote salon met een rondzit, een gaskachel voor koude nachten in het vroege voorseizoen en een tv met Nederlandse schotelontvanger.

De keuken is voorzien van een oven, grill, 4 pits gasstel en een magnetron.

De badkamer is voorzien van een toilet, wastafel en douchecabine.

De ouderslaapkamer heeft een ruim bed met 2 matrassen van 80 x 190 cm. en ook een elektrisch kacheltje voor koude nachten.

In het 2e slaapkamertje zijn 2 smallere bedden.

Buiten treft u geen luxe aan, dus ook geen lawaai, maar wel rust, ruimte en een prachtige natuur.

zie voor onze tarieven:
<http://www.labarriere.nl/tarieven.html>

Gratis op vakantie kan zelfs ook! kijk hiervoor op:
http://www.labarriere.nl/gratis_vakantie.html